

31 Mart 2019 Pazar günü yapılan mahalli seçimler sırasında Başta İstanbul olmak üzere Ankara, Adana, Mersin, Eskişehir ve İzmir gibi büyükşehir belediyelerinde Akla hayale gelmedik yolsuzluk ve usulsüzlüklerin yapıldığını YSK İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimini iptal ettikten sonra anladık. İstanbul sınırları içindeki 31 bin sandığın her birisinde ayrı bir usulsüzlük ve yolsuzluk yapılmış.

Seçim işlerini yürüten İstanbul İl Seçim Kurulunun bu seçim esnasında yaptığı işlemlerin hepsi 298 Sayılı

seçmen ve Seçim işleri kanununa aykırı yapılmış. YSK İstanbul seçimini iptal ettikten hemen sonra İl seçim kurulu başkanı Müberra Gürdal apar topar emekliliğini istemiş. Hanım efendi bu apar topa emeklilik istemek nereden çıktı? Dur hele!!! Bu kaçış nereye? Daha karpuz kesecektik. YSK İstanbul İl ve ilçe seçim kurullarında görevli olanlar hakkında yaptığı suç duyuruları işleme konsun. Gidip Mahkemede hesap verin. Aklanırsanız o zaman emekli işlemlerinize başlarsınız. Neticede emeklilik zamanla kayıtlı günlük bir işlem değildir.

1962 sahte sandık başkan ve üye seçimi 41132 kısıtlı seçmen. Yani oy kullanma hakları yok. 41132 kişi içinde 12 bin kişi KHK görevden alınan kişilerden oluşuyor. Bilmem kaç tane birleştirme tutanağı imzasız. Yok, bilmem kaç tane birleştirme tutanağı boş. Bunların hepsinin İstanbul İl Seçim ve ilçe seçim kurullarının yapması imkânsız. Görünürde bütün bunların İstanbul İl Seçim Müberra Gürdal ile Ekrem İmamoğlu tarafından planlandığı düşünülüyor. Ama bunları çapı bunları yapmaya yetmez.

Hani 1940'ların kıtlık yıllarında kaynana herkese bir ekmek veriyormuş. Geri kalan ekmeği hılaya sarıp masanın üstüne koyup sonra da kimse almasın diye masanın etrafına kül serpiyormuş. Böylece kimin ekmek hılasından ekmek alırsa ayakkabı izinden tanıyormuş. Kaynananın üç tane gelini varmış. Bu gelinlerin içinde Perihan çok akıllıymış. Perihan eşeğe binmiş ekmek hılasının önüne gelip lazım olan ekmeği alıp geri gitmiş. Biraz sonra kaynana gelip ekmek hılasına bakmış ki ekmek alınmış. Ama ayakkabı izi yokmuş. Ayakkabı izinin yerine eşeğin izleri varmış. Kaynana; "BU İZ EŞEĞİN AMA AKIL PERİHAN'IN DEMİŞ. Yani İstanbul seçimlerine bu kadar ince usturuplu yolsuzluğu İstanbul İl Seçim Müberra Gürdal ile Ekrem İmamoğlu'nun tek başına yapması imkânsız. Her ne kadar iz Müberra Gürdal ile Ekrem İmamoğlu'nun olsa bile bu akıl Derin Amerika, derin Avrupa, Vatikan, MOSSAD ve Pensilvanyadaki şarlatanın ortak aklıdır.

Kemal Kılıçdaroğlu T24 kanalında 2014 yılında yaptığı programda YPG için vatanını savunan arkadaşlar demiştir. YPG mi bize saldıracak. Onlar vatanını savunuyorlar. YPG askerlerimi Şehid etmeye başlayınca bu sefer onlar için: -Bunlar PKK teröristler” dedi. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerinden hangisi doğru? Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bir an önce televizyona çıkıp bu milletten özür dilemesi gerekir. Aksi takdirde Kemal Kılıçdaroğlu'nun bundan sonra Şehid cenazelerin gitmemesi gerekir.

Bir belediye başkan adayı için fazla tuhaf hareketler.. KKTC'ye git, orada Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüş, herhangi bir unvanın olmamasına rağmen şeref defterine imza atıp yüzüzlük yapmaya devam et...

"Maksadı ne, kime, mesaj veriyor" diye düşünürken gittiği otelin kapısındaki fotoğrafı gördüm.

Bir tarafta Concorde Cyprus Luxury Resort'un ve Zafer İnşaat'ın sahibi Necati Yağcı, diğer tarafta Ekrem İmamoğlu...

Yağcı'yı tanımayanlar için biraz anlatayım. Adını Kemal Derviş'in Türkiye'ye geldiği dönemde duydum. Derviş'e siyasi çalışmalarını yürütmek için ofis ve araçlarını tahsis etmişti. İlişkiyi de Derviş'in danışmanı merhum Fikret Ünlü'nün kızı halen Koç Holding'de çalışan Oya Ünlü Kızıl'ın kurduğu söyleniyordu. Hatta Oya Hanım'ın eşi de Necati Yağcı'nın şirketindeydi.

Yağcı aslında ABD'lilerin 'our boys' (bizim çocuklar) dediği kesimden... Kamuoyunda pek tanınmaz. İstihbarat ve güvenliğe aşırı önem veren ABD ve İsrail, Yağcı'ya epeyce güvenmiş olacak ki, bir sürü 'stratejik' işi kendisine teslim etmişler. Misal, Almanya'da Amerikan askeri istihbarat binasının yenilenmesi, Moskova'da ABD Büyükelçiliği güvenlik duvarı, Frankfurt, Belarus, Moldova, Yemen ve Tacikistan'da ABD elçiliği inşaatları, Ankara'da ABD elçiliği binası, Afganistan'da askeri üs, lojmanlar, polis merkezi, Özbekistan ve Kazakistan'da ABD elçiliği binasının yenilenmesi, Belarus ve Azerbaycan'da İsrail elçilikleri, İncirlik'te okul, silah deposu, kanalizasyon gibi birçok işin arkasında Zafer İnşaat var. Kemal Kılıçdaroğlu bir dönem kendisini CHP içinde parlatmak istedi ama parti teşkilatı izin vermedi. O dönemde örgüt ve delege üzerini çizdi. Yeniden siyasete atılacağını düşünmüyorum. Ama belli ki, belediye seçimlerinde kendisine bir rol biçilmiş! Rolü ABD ve İsraililer'e İmamoğlu lansmanını unutmamak lazım.

Bu çapta birisinin 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan mahalli seçimleri kazanmak için böyle plan yapması bence imkânsız. SELAM VE DUA İLE.