

Adamın bir yabancı köye gitmiş. Oradaki köylüyle konuşurken köylü kendini yiğit olduğunu göstermek için; “Bizim köyün en yiğidi bu arkadaşı. Köyde yapılan güreşlerde herkesi yıkar bir tek bana yenilir demiş. Bir proje sonucu CHP’nin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu partisinde önünü kesecekleri şişirerek ortaya atıyor. Onlarda farkına varmadan Kemal Kılıçdaroğlu’nun oyununa geliyor harcanıp gidiyorlar. Bunların başında geçmişte şişli belediye başkanlığı yapmış Sayın Mustafa Sarıgöl, Muharrem İnce’yi nasıl harcadığını

görüyoruz. Şimdi de aynı oyunu geçmiş dönem Beylikdüzü belediye başkanlığı yapmış olan Ekrem İmamoğlu’na oynuyor.

Ekrem İmamoğlu’nun danışmanları seçim kaybetmesine odaklanmış gibiler. İşte büyük gayretlerle 23 Haziran 2019 Pazar günü İstanbul seçiminde aday olan 2 tane favori aday olan Sayın Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun beraber canlı yayına çıkması için konuşularak halledildi. Ve Pazar günü izlediğim program bana bir fıkrayı hatırlattı. Fıkra kısaca şöyle: Adamın biri “Kurban” konusunu anlatıyormuş:

“Çocuğu olmayan Hazreti Davut, Allah’a dua etmiş ve ‘Yarabbim bana bir kız çocuğu ver, onu sana kurban edeyim’ demiş... Dua tutmuş; Davut, kızının adını Ayşe koymuş... Gel zaman git zaman, çocuğun kurban edileceği zaman gelmiş. Hz. Davut kızı yatırmış, tam boğazını kesip kurban edecekken Azrail gökten bir keçiyle çıkagelmiş ve ‘Kızı bırak, al bu keçiyi kurban et’ demiş...”

Dinleyenlerden biri dayanamamış:

“Yahu bunun neresini düzelteyim... Hz. Davut değil Hz. İbrahim, kız değil erkek, Ayşe değil İsmail, Azrail değil Cebrail, kurban edilen de keçi değil koç olacaktı!”

Danışmanları Ekrem Bey’e tuzak mı kuruyor?

Sayın Ekrem İmamođlu;

TRT Karadeniz ziyaretimi yayınlamadı dedi, yayınladığı ortaya çıktı,

Tevfik Göksu'nun 'Siz anladınız onu' diye bir söylemde bulunduđunu iddia etti. Video da öyle bir söylem yok,Biz oyların yeniden sayımını istedik dedi, itiraz eden CHP'ydi,

Oylar 29 binden 13 bine falan gerilemedi benim böyle bir ifadem yok dedi. 01.04.2019'da aradaki farkın 29 bin küsur olduđunu kendi söyledi,

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreterinin 3 arabası var dedi, böyle bir şeyin olmadığı ortaya çıktı,

CNNTÜRK'te 4 kameramanın işten kovulduđunu söyledi CNN açıklamayla olayı yalanladı,

İBB'de astığı Atatürk portresinin kendisine geri gönderildiđini söyledi ama portrenin kendi danışmanları tarafından alındığı kamera kayıtları ile ortaya çıktı.

Ekrem İmamođlu mazbatasını alır almaz yapmaya çalıştığı ilk iş İBB'nin bilgilerini kopyalamak için dışarıdan getirerek görevlendirdiđi 2 kişi oldu. Hele ki belediye içindeki delikanlılar bunu görüp hemen mahkemeye başvurmalarıyla bu veri kopyalanma önlendi. Ekrem İmamođlu canlı yayında "bu kopyalamanın altından bir şey aramaya gerek yok. Biz belediyenin envanterini çıkarmak için böyle bir yola başvurmuştuk" dedi Hâlbuki kazın ayağı hiç de öyle değil.

Ekrem İmamođlu daha koltuđa oturur oturmaz neden İBB verilerini kopyalamaya çalışmasının nedenini okuyun anlayın. Esas nedeni şu:

MIT personelinin resmi ofis binalarına aleni girip çıkan %2 lik masa başı personeli hariç %98'inin maaşı çeşitli kurumlar üzerinden çeşitli pozisyonlarda gösterilerek ödenir. İBB üzerinden de sayısını normal olarak bilinmeyen MIT personelinin maaşı ödeniyor. Maaşı İBB üzerinden ödenen Bu adamlardan 400 civarı aslan parçasının direk PYD- YPG'nin içinde olduğu söyleniyor. Bu 400 civarı aslan parçasının açığa çıkarılması özellikle PYD-YPG'ni yularını elinde tutan PENTAGON ve CIA için büyük hayati önem taşıyor.

Bu sebeptendir ki CHP adayı koltuğa oturduktan 30 küsur saat sonra bir yerlerden kendine gelen talimat doğrultusunda ilk olarak İBB kozmik odasındaki bütün verilerin kopyalanması talimatını veriyor. Hali hazırda zaten bilgi işlem dairesi ana bilgisayarlarında 3 ayrı yedek olarak tutulan bilgileri güya kopyalamak üzere ne idüğü belirsiz bir kaç şirket çalışanı harddisk dolu bavullarla geliyor. Vatansever aklı başında bilgi işlem çalışanları durumu yukarı bildiriyor. Hakan Fidan'ın bir kaç fidan boylusu bilgi işlem merkezine hızlı bir şekilde intikal ediyor. Ne idüğü belirsiz bu bilgi işlemci şirket çalışanları biz emir aldık ve bu verileri götüreceğiz diyorlar. Tartışma büyüyor. Nasıl oluyorsa nereden çıktığı belli olmayan silahlar ortaya çıkıyor. Fidan paşanın fidan boylu yiğitleri de silahları çekiyor. Mermiler namluya sürülüp emniyetler açılıyor. Aslan parçaları bizim cesedimizi çiğnemededen buradan bu bilgileri çıkaramazsınız diyorlar. Sonrası malum çok hızlı bir yargı kararıyla malum şer ittifakının adayının verdiği emir iptal ettiriliyor. Ve o veriler oradan dışarı çıkmıyor.

Oradaki esas kahraman bilgi işlem daire başkanı, Fidangiller A:Ş mensubu bir babayığittir kendisi...anında şifreyi değiştirip, silahı masanın üzerine sertçe vuran adamdır, yiyorsa beni geçin de kopyalayın diyen adamdır.. (Atı çizili bölüm Alıntıdır)

Daha önce PKK içine sızmış olan 29 tane polisimizin ismini Ekrem Dumanlı Diyarbakır Büyükşehir belediye binasına arkadan girerek o günkü başkan Gülten Kışanak'a vermişti. Gülten Kışanak o isimleri Kandil'e yetiştirmişti. PKK terör örgütü 29 vatan evladını kurşuna dizmiş adına da "Örgüt içi Hesaplaşma" demişlerdi.

Eğer Ekrem İmamoğlu –ALLAH GÖSTERMESİN-bu bilgileri KOPYALASAYDI direk Kandil'e gönderecekti. Ekrem İmamoğlu canlı yayında PKK ve Fetö silahlı terör örgütüyle ile yakında uzakta ilgisinin olmadığını söylemişti. Ama kazın ayağının öyle olmadığı T.C. İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığının 12.10.2017 Tarih ve 2016/140360 sayılı resmi yazısına göre Ekrem İmamoğlu hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçunda savcılığın 2016/140360 sırasına kayıtlı olarak soruşturma yürütüldüğü kayıtlarımızın tetkikinde anlaşılmıştır.(Kenan Doğan 42204/İstanbul cumhuriyet Savcısı)

ŞİMDİ SİZ DEĞERLİ PAZAR GÜNÜ TELEVİZYONLARDAKİ CANLI yayında konuşan Ekrem İmamođlu'nun söylediklerinin hangisi dođru? Takdir Sayın İstanbulluların SELAM VE DUA İLE.