

Bu ülkede kaos ile , kargaşa ile siyaseti belirsizleştirmek için hizmet eden sürekli yeni yeni senaryolar yazan metin yazarları var.Bunlar birkaç gerçeğe giydirilmiş yalanlarla sosyal medyada diğer alanlarda durmaksızın mevcut iktidar AK Parti'ye karşı infial oluşturmaya çalışıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızı Netahyahuya benzetenler farkına varmadan kendilerini değersizleştiriyorlar.

Rahmetli Şehid Başbakan Adnan Menderes'e yerli araba yaptırmamak için Cumhuriyeti ve laikliği öne sürerek idam edip DEVRİM

arabasını yaptırmadılar. Bütün engellemelere rağmen 61 sene önce Yapılan DEVRİM ARABASINA çalışmaz raporu verilmesine rağmen 61 sene sonra inadına çalışıyor. Düşünsenize 61 sene yaptığımız arabayı CHP ve küresel sermaye baronları engellemeselerdi şimdi biz sadece yerli Araba ihracatında yıllık yaklaşık 100 milyar dolar ihracat yapamaz mıydık? Araba ihracatında gelen dolar ile bu ülkenin yıllık ihracatı 170-180 yerine 280 ile 300 milyar dolara ulaşırdı? Birde 61 sene boyunca araba ihracaatı yaptığınızı düşünün bu ülkeye gelecek dövizi varın siz hesaplayın. Eğer o zaman yapılan arabayı çalıştırıp imalatına başlasaydık o zaman düşmanlarımız bize diz çöktürmek için döviz kur kozunu oynayanazlardı.

71 sene önce düşman işgalinde kurtarmak için asker gönderdiğimiz Kore, bugün 13 çeşit araba üretip dünyaya ihraç ediyor. Türkiye devletiyse 1950'de bugünkünden daha güçlüydü.

Şimdi de Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı sırf S-400 savunma sistemini Rusya'dan aldığı ve kullanmaya başladığı için, İHA-SİHA-TİHA-ATAK HELİKOPTERİ-İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI, TOGG marka YERLİ ARABAÂ YAPMAYA önyak olduğu için tüm bu saldırılar.

Şimdi yerli ve yabancı köpeklerin hep bir ağızdan Bremen mızıkacıları gibi havlamaları bunun içindir.

Menderes'in DP iktidarı zamanında Kıbrıs'ta garantör devlet olmak için İngiltere'ye

anlaşmayı imzalamaya gittiğinde uçak kaza yapmış, uçaktaki 14 kişi ölmüştü. Rahmetli Şehid Başbakan Adnan Menderes yaralı kurtulmuş hastanede tedavi olurken anlaşma metnini hasta yatağında imzalayıp yürürlüğe koymasını sağlamıştı. Bu durum karşısında Avrupa Menderes'ten korkarken Bizdeki CHP zihniyeti Menderes'in evliya gibi görülmesinden korktukları için bir an önce Türkiye'nin büyümesini durdurmak için Rejim ve cumhuriyet elden gidiyor teranesini öne sürdükten sonra iki bakanıyla beraber ,amerikayı da arkasına alarak ihtilal yaptırıp idam ettirdiler.

Abdullah GÜL "Chatham House" Ödülünü almak üzere İngiltere'nin yolunu tutmuştu!.. Gül'e bu ödül Anadolu'nun İngiliz işgalinin yıldönümünde verildi !..2008 yılında Gül'e "Büyük Şövalye Nişanı" takmak için gelen Kraliçe Elizabeth'in Gemisi MMS Illustrious Türk karasularına girmesine rağmen Türk bayrağı takmadı !..

1918'de İstanbul'u işgal etmek üzere Türkiye'ye gelen İngiliz gemisi ile tam aynı yere demirledi. Ve bu gemide bir de askeri tören düzenlendi !..

1927 yılında "İki yüz bin" Yahudi, "Sekiz yüz bin" Ermeni'ye kimsenin ruhu duymadan isim, soy isimleri Türkçe'ye çevrilerek Türk kimliği verildi.

Aslında bu pek önemli bir konu değil.Bundan daha can alıcı olan konu şu ki; Kripto dediğimiz bu 1 milyon Yahudi ve Ermeni kitle hiçbir zaman yırtık elbise giymek zorunda kalmadı.

Hiçbir zaman açlık, susuzluk, yokluk veya yoksulluk çektirilmedi.Kimisi general yapıldı, ordu idare etti..Kimisi müdür yapıldı, okul idare etti.Kimisi başhekim yapıldı, hastane idare etti.Kimisi hoca yapıldı, cemaat ve tarikatlar idare etti.Kimisi hâkim-savcı yapıldı, nice yiğitlerin ve mübareklerin canına kıydı.vs. vs.Hepsine de Anadolu insanının üzerinde idareci sıfatı verildi.Tiyatro, edebiyat, müzik, sinema, basın, yayın, gazete, TV hep onların tekelinde bulunduruldu.Bu kriptolar Anıtkabir yollarında sürekli şu cümleyi kullandılar;

"Biz bu ülkenin asli unsurlarıyız!"

Onlar zeki, bilgili, demokratik, ilerici ve çağdaşlar.Onlara yandaşlık etmeyenler ise her zaman gerici, yobaz, cahil, karanlık.Onlar azınlıktı ama gayet zengin ve şatafatlı bir hayat içinde kendilerini efendi, bizi ise köle olarak gördüler.

Cümle âlem çatır çatır araba, uçak,silah fabrikaları kurarken,Bu kriptolar bizi suni başörtüsü sorununa, suni Kıbrıs sorununa, suni Kürt sorununa hapsetti.Yiyecek bir dilim ekmek, bir zeytin dahi bulamaz olduk.Taa ki, 8 Şubat 2018'e kadar.

Bu tarih, her vatandaşın Soyağacını görebildiği, Devletin, "Hepinizi tanıyoruz"Annenizin babanızın, nereden gelip nereye gittiğinizi biliyoruz" dediği önemli bir günün başlangıcıydı.

Kendilerinden olmayan Recep Tayyip Erdoğan öyle dengelerini bozdu ki, şoka girdiler, neye uğradıklarını bilemediler, psikolojileri darmadağın oldu.

Kendilerini bu vatanın aslı unsuru olarak gören, devletin dahi kendilerinden haberdar olmadığını zanneden soysuzlar..... kabak gibi açılıverdi.

Barolar daha özgür olacak dediğimizde, tabibler odası kapatılmalıdır dediğimizde, mimar ve mühendisler odası haddini bilecek Dediğimizde 93 yıldır kurdukları saltanatı ölümüne savunma derdine düştüler ve düşmanlıklarını alenen yapmaya başladılar.

Siyasette ittifak kuruyorlar...Sermayede birlik oluyorlar....Eğitim ve sağlık alanında toplanıp bildiri imzalıyorlar...Sakın "bunlar kim?" diye sormayın.

Bu manzara bana 10-15 yıl önce televizyonlarda şöyle bir reklamı hatırıma geldi. O reklam spotunda şöyle deniliyordu: "Yol değişir, araba değişir ama kaptanın yağı değişmez. 20/50 Shell Rotella" Buna göre demek ki zaman değişse, bilim gelişse bile CHP'nin bu millete ve devlete karşı zulmü değişmiyor. Menderes'e, Rahmetli Turgut Özal'a, rahmetli Necmettin Erbakan'a atılan iftiraların aynısının daha fazlası Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a atılıyor. Aynı iftira ve kumpaslar değişik versiyonlarla üstüne üstlük küfür eklenerek sıralanıp yürürlüğe sokuluyor.

Babam ve ben 61 seneden beri Menderes için ağlıyoruz, Rahmetli Özal için 28 seneden beri ağlıyoruz. Benim, Çocuklarımın ve Torunlarımın Sayın Recep Tayyip Erdoğan için ağlamasını istemiyorum.Â Abdurrahim Karakoç'un TAMAM MI? Adlı şiirinde;

“....Çevirmez ahını Allah öksüzün

Pek basittir devrilmesi köksüzün

Her kim olsa haksızlığı haksızın

Suratına çalacaksın. Tamam mı?

Uyuşukluk şifa bulmaz illettir

Korkaklık en adi, en pis zillettir

Adalet ne güzel ne hoş nimettir

Hep doğruyu bulacaksın. Tamam mı?

Yalana hayır da gerçeğe evet!

Mücadele şarttır, kalsan da tek fert

Bir de ötesi var buranın elbet

Nasıl olsa güleceksin. Tamam mı?"

Dediği gibi diyor ve milletimizin AK Parti iktidarını yıkıp Türkiye'yi 1970'li 1980'li ve 1990'lı yıllara döndürüp güçsüz ülke yapıp sömürmek için uğraşıyorlar. Dün hain PKK'yı ,Fetö silahlı terör örgütünü piyasaya sürenler ,bugün mafya babasını piyasaya sürüyorlar, yarın kullanışlı bir başka maşayı piyasaya süreceklerdir.44 seneden beri PKK-DHKP-C- YPG-PYD-IŞİD-DEAŞ gibi tasmalı piyonlarını karşımıza çıkardılar. Bu piyonlar muhalefet partileriyle işbirliği yaparak AK Parti iktidarıyla birlikte başlatılmış olan yeni tarih yazmak için çıkmış olan bu kutlu yürüyüşü durdurmak için ,DECCAL'IN askerleri gibi hazırlanıp , ülkemize engel olmak için var güçleri ile saldırıyorlar.

EY YÜCE VE AZİZ MİLLETİM! GÜN BİRLİK VE BERABERLİK GÜNÜDÜR. BİR TANE TÜRKİYE VAR. BAŞKA TÜRKİYE YOK.57 ÜLKEDEN ZULÜM VE İŞKENCE GÖREN BAŞKA MİLLETLER BİZE GELİYOR , TÜRKİYE DİYOR AMA BİZİM TÜRKİYE'DEN BAŞKA GİDECEK YERİNİZ YOK. RABBİM BU MİLLETİ MUHAFAFAZ ET SİN. ÂMİN SELAM VE DUA İLE.